

# ‘Oorlogsverhalen moeten blijven leven als les over vrijheid’



■ Leonie Vrieze bij het monument aan het Rademakersbroek, waar 46 mensen zijn gefusilleerd. Ze schreef een boek over de oorlog. foto Theo Kock

**VARSSEVELD** – De Tweede Wereldoorlog, Leonie Vrieze (34) kent al jaren de verhalen erover. Van vroeger. Ze werden verteld aan de keukentafel, thuis in Varsseveld. Een deel van die verhalen heeft ze gevat in een boek: *Bedankt voor onze Vrijheid*.

Opgevoed met verhalen over de oorlog kwam voor Vrieze de oorlog soms heel dichtbij. „Een opa is getuige geweest van het fusilleren van 46 mensen aan het Rademakersbroek bij Varsseveld. Hij moest mensen op afstand houden bij het spoor, terwijl achter hem de schoten klonken. Dat moet vreselijk geweest zijn.”

Haar oma Dina Maandag werd opgepakt omdat ze joden in huis verborg. „Ze heeft me verteld over de verhoren. Hoe dat ging en hoe ze er gesterkt uit is gekomen. Heel indrukwekkend.”

Vrieze is werkzaam in het onderwijs, als pedagoge. Ze merkte dat er weinig kennis over de oorlog is

bij de jeugd. „De heel grote verhalen kennen ze wel, maar de kleine heldendaden niet, de persoonlijke verhalen. Of gebeurtenissen die juist voor ons land zo bepalend zijn geweest. Dat raakte me. Ik heb altijd al veel geschreven. Gedichten. En een kinderboek. Ik besloot een boek te schrijven over de oorlog.”

Er zijn al bibliotheken volgeschreven over de Tweede Wereldoorlog. En toch denkt Vrieze dat er ruimte en belangstelling zal zijn voor haar boek.

„Ik heb het anders aangepakt. Het boek behandelt allerlei gebeurtenissen in de oorlog. Het bestaat uit een fictief ooggetuigenverslag,

► **Varsseveldse Leonie Vrieze (34) schreef boek met verhalen over de Tweede Wereldoorlog**

gekoppeld aan interessante wetenswaardigheden en een foto van een bijbehorend monument. Dat laatste vind ik belangrijk, omdat het iets tastbaars in het heden is. Ik hoop dat scholen in actie komen om zo'n monument te adopteren. De verhalen moeten blijven leven om ons te leren over vrijheid. Dat dat hard nodig is, is de afgelopen tijd wel gebleken.” In het boek staan verhalen over onder andere het Rademakersbroek in Varsseveld, de Grebbeberg, de Februaristaking, de razzia in Putten, de Hongerwinter, maar ook Nederlands-Indië komt voorbij. Het boek van Vrieze wordt vrijdag gepresenteerd bij het monument aan het Rademakersbroek. Het eerste exemplaar wordt om 10.30 uur overhandigd aan VVD-kamerlid Azmani.

.....  
Het boek *Bedankt voor onze Vrijheid* kost 12,95 euro en is te koop bij boekhandel Rutgers en bol.com.